

Wonen op Tholen

Het thema voor de geschiedenis dit jaar is: wonen. Aan dit landelijke thema willen we met de onderwerpen in dit jaarboek invulling geven. Duzend jaar wonen op Tholen, we vinden er alles over terug in de archieven. Het Thoolse archief bevat een schat aan informatie over uw huis, over de bewoners, over uw straat, over uw dorp of stad, over het eiland Tholen met zijn dijken en polders. U kunt de historie zelf ontdekken door op zoek te gaan naar deze aspecten. Of te luisteren naar wat uw buurman vertelt over zijn streek of beroep. Of te lezen wat anderen ontdekt hebben.

In een ontdekkingsstocht over het wonen op Tholen kunt u lezen over een interessante geschiedenis van een boerderij in de Oud Kempenshofstede-polder te Stavenisse. Uitgebreid komen de bewoners in beeld met het wel en wee, dat gedetailleerd beschreven is.

En rondom de (open) haard werden daar de verhalen verteld. Het verhaal van de kolenboer, die ook zijn kachel brandend moest houden; en hoe moeilijk en zwaar dat wel niet was. En met het zicht op gloeiende kolen en de lokkende vlammen komen dan vanzelf de herinneringen boven aan die smalle donkere steeg: de brandgank.

Zo heeft alles zijn eigen verhaal. Een verhaal dat men terug vindt in het straatnaambord. Het vertelt ons veel over het dorp, zijn bewoners en oude gebruiken en benamingen. Dat doen ook de dijken. Kronkelend en slingerend lopen ze midden door het eiland en markeren een eeuwenoude geul die het eiland in tweeën deelde. Het is het verhaal van de strijd tegen het water, die onlosmakelijke verbonden is met het wonen in het Zeeuwse deltagebied en op het eiland Tholen.

Ik wens u veel leesplezier bij uw ontdekkingsstocht in de geschiedenis.

Wally Blaas, voorzitter.