

## VOORWOORD

Het is er weer, ons jaarboek. En wat overkomt me bij het doorlezen van de verhalen? Herinneringen uit mijn jeugd komen boven. Ook uw gedachten gaan wellicht terug in de tijd. Enerzijds geeft dat aan dat we wat ouder zijn, maar anderzijds mógen we ons deze dingen nog herinneren.

Zo schrijft Harry van Bommel over het verdwenen ambacht van wagenmaker, het beroep van zijn opa in Oud-Vossemeer. Wagens en karren, veelal voor de landbouw, werden vanaf het wiel tot en met de opbouw geheel met de hand gemaakt.

Kees Fase neemt ons in zijn verhaal over de Klippelstraat en de Molendijk mee terug in de tijd. Naar de jaren dat een van deze twee de rijkste straat was van Sint-Annaland. Op de plek waar in 1953 een deel van het voormalige gemeentehuis werd weggeslagen, wisselden inwoners later nieuwtjes uit. En dat niet alleen.

Over de Thoolse oud-onderwijzer Lijn van Dijk verhaalt Hans Zuurdeeg. Hij laat ons kennis maken met diens memoires, waarin onder meer de woningen van patriciërs, middenstand en gewone man worden beschreven. Bij het lezen ruik je de geur van deze huizen. Hij schreef ook over hoe de bakkers gebruik maakten van zout water uit de Eendracht. En over een typisch feestje voor het platteland, de zogenaamde keutjesavond.

Vaak wordt er gesproken over hoeveel slachtoffers er bij de Ramp van 1953 waren op ons eiland Tholen. Zestig jaar na dato onderzocht Kees de Koning hoeveel van de slachtoffers die elders vielen, op Tholen of Sint Philipsland geboren zijn. Hij ontdekte dat op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, de Zuid-Hollandse eilanden en in West-Brabant mensen zijn omgekomen die hun wortels in onze streek hadden.

Stuk voor stuk verhalen die het lezen meer dan waard zijn, en waarin een stukje streekgeschiedenis is vastgelegd. Ik dank de schrijvers voor hun bijdragen, en wens u veel leesplezier.

Jaap Bout, voorzitter.