

VOORWOORD

Het uitgeven van het jaarboek is inmiddels een goede traditie van onze heemkundering. Gevuld met verhalen over onze geschiedenis, bestudeerd en opgeschreven door mensen die haar omarmen. Dat geldt ook voor de vier bijdragen in deze uitgave.

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Willem I de slavenhandel aanpakte door het vervoer per schip van Afrika naar Amerika te verbieden. Zeeland speelde destijds een belangrijke rol bij de slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie was erin gespecialiseerd, en twee van haar kapiteins kwamen uit het Thoolse. Wat er zich rond hen in de achttiende eeuw allemaal afspeelde, heeft Kees de Koning op schrift gesteld.

Een actueel thema is de Eerste Wereldoorlog. Deze brak uit na de moord op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, dit jaar 100 jaar geleden. Bij de opmars van de Duitsers in hun land zochten veel Belgische gezinnen elders een goed heenkomen, onder meer in het Thoolse. Hoe deze mensen werden gehuisvest en hulp geboden, kunt u lezen in het verhaal van Fred van den Kieboom. Wanneer je in Tholen een bezoek brengt aan de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk wandel je er al rondkijkend over het verleden heen: de grafzerken. Wie het verhaal van Wally Blaas heeft gelezen, neemt zeker de tijd om ook eens naar de kerkvloer te kijken. Wally gaat, naast de namen, vooral ook in op de ornamenten en wat er verder op de grafstenen te zien is.

Naar wie ben ik vernoemd? Vaak is het je opa of oma naar wie je vernoemd bent. Maar daar hield het voor Janny Gunter-Knulst niet op. Zij is nagegaan hoe ver zij terug in de tijd kon gaan betreffende de herkomst van haar voornaam. Daarbij wilde ze ook meer weten over haar tweede voornaam. Een hele opgave, en daarom is het zeker de moeite waard haar ontdekkingsreis te lezen.

Bedankt voor deze verhalen.

Jaap Bout, voorzitter