

VOORWOORD

Beste lezers, hier is weer zo'n boek om eens heerlijk weg te zakken en de historie te proeven, te voelen en te beleven. Het is de jaarlijkse uitgave van onze heemkundekring. Nu werkelijk nummer acht, nadat dit vorig jaar al per abuis was aangekondigd. Met gevarieerde bijdragen.

Kees Fase vertelt over de alom bekende biggenmarkt in Setalland. Dat die dag niet alleen was voor de koop en verkoop van biggen wordt ons duidelijk in dit stuk geschiedenis. Er gebeurde destijds het een en ander op die dag, leest u het zelf maar. De met naam en toenaam genoemde handelaren die uit alle windstreken kwamen om hun biggen aan de man te brengen, wat een rijke geschiedenis. Zelf herinner ik me dat wanneer het zo ver was dat A.M. Beeke uit Scherpenisse langs kwam, deze een aantal biggen uit zijn auto haalde en op de Singel los liet. Terwijl ik dit opschrijf, hoor ik het gekrijs opnieuw.

De Poortvlietse onderwijzer Lein Blaas noteerde de gebeurtenissen in de eerste oorlogsdagen. Kees Fase bewerkte dit en vulde de persoonsgegevens, met hulp van anderen, aan. U leest hoe men in de meidagen van 1940 in angst leefde om wat er zou gaan komen. Hoe men op 10 mei opgeschrikt werd door rumoer in de straat 'oorlog, oorlog', hoe men trachtte het vege lijf te redden met de middelen die er toen waren. Er was veel angst en onzekerheid. De ouderen onder ons zullen dit wel herkennen.

Hoe botvissers in weer en wind op het water waren. Te beleven hoe zwaar het was om hun vangsten binnen te halen, en zo hun brood te verdienen om hun gezinnen te kunnen voeden van de karige opbrengst. Adrie Blaas weet dit treffend voor ons op te schrijven. Het is of je zelf aan het bot trappen bent.

Een aardig stukje geschiedenis van Fred van den Kieboom over het bezoek van kroonprins Willem, de prins van Oranje, aan Tholen. Het volk liep uit om hem te zien, de straten waren versierd met poorten en bogen, maar al die aandacht tijdens zijn bezoek vond de prins helemaal niet leuk. Het is een meeslepend verhaal over de prins van Oranje, die door zijn uit Tholen afkomstige gouverneur De Casem broot al op jonge leeftijd klaargestoomd werd voor het koningschap.

Achter een boekje met rode omslag en gouden opdruk, dat het Thoolse gemeente-archief gekregen heeft van het Koninklijk Huisarchief, gaat een heel stuk historie schuil over Non Semper, een Thoolse handboogschutterij. Dit alles is door Kees de Koning uitgezocht en opgeschreven.

Geniet u van dit zorgvuldig samengesteld boek. We moeten trots zijn op de schrijvers en anderen die een bijdrage geleverd hebben om dit te kunnen uitgeven. Bedankt. En hebt u een verhaal waarvan u zegt: dat lijkt me eigenlijk wel iets voor in het jaarboek, dan helpen wij u daar graag mee.

Jaap Bout, voorzitter