

Geachte lezer,

In het uitvoeringsprogramma van onze heemkundekring is opgenomen: het uitgeven van een jaarboek. Het is voor de derde maal in het korte bestaan van onze kring dat we dit weer kunnen doen. Dit is mogelijk gemaakt door de bijdragen van onze leden.

Het is het resultaat van veel onderzoekswerk en interviews en dat levert mooie en boeiende verhalen op over de geschiedenis van onze streek en zijn bewoners.

Bij het doornemen van het boek zult u verschillende bijdragen aantreffen die gaan over een ramp. Zo wordt een natuurramp die honderd jaar geleden, aan de andere kant van de oceaan, plaatsvond, beeldend beschreven aan de hand van een ooggetuigenverslag van een Tholenaar.

Een tweede ramp is dan de watersnoodramp van 1906. In de onlangs gepresenteerde canon van de Nederlandse geschiedenis wordt dit feit niet genoemd, maar voor onze streek had dit wel gevolgen. En ook voor de waterschapshoofden kwam er een historisch besluit op Tholen tot stand.

Dat water een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van onze streek blijkt uit de bijdragen die gaan over het 'Nieuwe diekje' in Stavenisse en de mosselinlegerij in Tholen.

In de verhalen treft u vele namen aan van personen en plaatsen. C.M. Biere zet in zijn bijdrage de historische oorsprong van veel Thoolse namen uiteen.

Met dit jaarboek willen de leden van de heemkundekring Stad en Lande van Tholen een bijdrage leveren aan het levend houden van de geschiedenis van het eiland Tholen.

Ik dank alle schrijvers voor het vele werk dat zij gedaan hebben om de uitgave mogelijk te maken. Ook dank ik de redactie voor het samenstellen van deze uitgave. En ik roep u als lezer op, om ook een bijdrage te leveren voor een volgende uitgave. Heeft u onderzoek gedaan naar een deel van de geschiedenis van Tholen, heeft u een historisch interessant verhaal, of wilt u iets vertellen over een verdwenen beroep, laat het de redactie weten. Zij wil u daarbij graag ondersteunen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Wally Blaas, voorzitter.