



Heemkundekring Stad en Lande van Tholen

Secretariaat: Burg. Versluijsstraat 34, 4698 AS Oud-Vossemeer,
Tel. 0166-672872 (na 18.30 uur), e-mail: cpgdekonig@hetnet.nl

NIEUWSBRIEF

Nummer 11, maart 2005

Jaarvergadering

De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 17 maart. De agenda en andere relevante stukken treft u bij deze nieuwsbrief aan. Na de pauze zal de streektaal in het middelpunt van de belangstelling staan. Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten.

Inloopdag

Onze halfjaarlijkse inloopdag staat op de kalender voor **zaterdag 2 april a.s.** (doorgeschoven van 12 maart). Tussen 10 en 12 uur 's morgens, en half 2 en 4 uur 's middags is iedereen van harte welkom in de koffiekamer van De Meestof in Sint-Annaland (ingang politiepost). Evenals de vorige keren kunnen Thoolse bronnen voor familieonderzoek geraadpleegd worden, en waarschijnlijk zijn ook weer oude portretfoto's te zien. Verder is Kees Kleppe uit Scherpenisse aanwezig met een verzameling oude foto's van zijn woonplaats.

Werkgroep genealogie

Deze komt bijeen op de woensdagen 6 april, 18 mei en 29 juni. Steeds om acht uur in De Meestof. Iedereen is welkom, de koffie staat klaar.

Boek Tweede Wereldoorlog al besteld?

Nog tot **20 maart** kunt u tegen de voordeelprijs van 13,90 euro (buiten Tholen en Sint-Philipsland komt daar 4,50 bij voor verzendkosten) intekenen op het boek dat de heemkundekring uitgeeft over Tholen en Sint-Philipsland in de Tweede Wereldoorlog. Behalve een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen op beide eilanden in de jaren 1940-1945, staan vooral de slachtoffers centraal. Zij die op Tholen en Sint-Philipsland omkwamen, op welke manier en in welke hoedanigheid ook: Nederlandse, geallieerde en Duitse militairen, burgers en verzetsmensen. Maar ook op Tholen en Sint-Philipsland geboren personen die elders zijn omgekomen als gevolg van het oorlogsgeweld (tijdens de evacuatie, de bevrijding, in concentratiekampen of joodse vernietigingskampen, in Japanse gevangenschap of aan het Oostfront).

Het boek, met de nodige illustraties, zal zo'n 150 bladzijden gaan tellen en naar verwachting in mei verschijnen. Maak vandaag nog 13,90 euro (of 18,40 euro) over op bankrekening 30.30.31.883 van heemkundekring Stad en Lande van Tholen te Sint-Annaland. ***Vermeld er a.u.b. duidelijk uw naam en adres bij, zodat we weten waar het boek t.z.t. afgeleverd kan worden.***

Z.O.Z

Boekenweek

De boekenweek, die van 9 tot en met 19 maart wordt gehouden, heeft dit keer als motto: Spiegel van de Lage Landen – Boeken over onze geschiedenis.

De Thoolse bibliotheken spelen daarop in en hebben onze medewerking gevraagd. Op donderdag 10 maart is er daarom een lezing – met dia's – over de geschiedenis van Tholen en Sint-Philipsland. Die wordt verzorgd door onze voorzitter en vindt plaats in de bibliotheek aan de Dalemsestraat in Tholen. De aanvang is 20.00 uur. De bibliotheek vraagt 3,50 euro entree (bij tevoren reserveren 3 euro). Verder verzorgen wij in de bieb een expositie op een aantal panelen. De nadruk ligt daarbij op de landbouw.

Familie-onderzoek West-Brabant

Belangstellenden voor familieonderzoek kunnen zaterdag 19 maart terecht op twee plaatsen in de regio. Op de eerste plaats in **Halsteren**: heemhuis Hof van Ram, Beeklaan 29a. Daar houdt de heemkundekring Halchterth een genealogische dag. Leden van der kring zijn er met hun spullen, maar ook de boeken en de collectie bidprentjes van de kring zelf kunnen hier geraadpleegd worden. Belangstellenden kunnen er gratis terecht tussen 12 en 4 uur.

En dan is er de Genealogische dag West-Brabant in **Bergen op Zoom**, georganiseerd door de werkgroep genealogie van de geschiedkundige kring. Bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur in de aula van het Mollerlyceum (ingang Le Grandstraat) grasduinen in gegevens van een groot aantal organisaties. Naast het regionaal historisch centrum Bergen op Zoom en het gemeentearchief Roosendaal zijn dat de heemkundekringen uit Fijnaart, Hoeven, Wouw, Woensdrecht, Zundert/Rijsbergen en Steenberg, alsmede de genealogische kring Kalmthout. Ook hier is de toegang gratis.

Open Monumentendag

Dit jaar wordt die gehouden op zaterdag 10 september. Het thema is 'Religieus erfgoed'.

Jaar van de folklore

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft 2005 uitgeroepen tot Jaar van de folklore, met als motto 'folklore is onvoltooid verleden tijd.' Het gaat om gewoonten en gebruiken uit het verleden, die vandaag de dag voor ons nog belangrijk zijn. Veel mensen beoefenen folklore en volkskunst, vaak in groepsverband. Om aspecten van het verleden te reconstrueren of te voorkomen dat een traditie wordt vergeten. Bij folklore en volkskunst ligt het accent op de kunst. Het gaat om dans, muziek, verhalen, theater en beeldende kunst. Maar ook om ambachten, klederdrachten, sporten, gilden en feesten. Folklore is een manier om actief met geschiedenis bezig te zijn.

Op de website www.jaarvandefolklore.nl is te vinden wat er allemaal georganiseerd wordt. Zo is de start van het Jaar van de folklore een streekdrachtenshow in Terneuzen op 14 mei. En in het Brabantse Oisterwijk komen op 18 september alle reuzen uit ons land bij elkaar.

Fotoboekjes

Liefhebbers van fotoboekjes kunnen hun hart ophalen. Onlangs is verschenen 'Scherpenisse in beeld deel 2', samengesteld en uitgegeven door C.M. Kleppe. Het is bij hem verkrijgbaar, Hoge Markt 5 in Scherpenisse. Kleppe werkt op dit moment aan eenzelfde soort boekje over Poortvliet, dat later zal verschijnen.

Z.O.Z.